

Συνέντευξη με τον συνθέτη Μίμη Πλέσσα

Συντάχθηκε απο τον/την Γεωργουλάς Δημήτρης

Παρασκευή, 08 Μάιος 2015 09:30 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 08 Μάιος 2015 09:37



Σαν παιδί έχω την τύχη να γνωρίζω και να συναντιέμαι αρκετά συχνά με τον πασίγνωστο Έλληνα συνθέτη Μίμη Πλέσσα. Για όλους τους Έλληνες ο Μίμης Πλέσσας είναι ένας θρύλος της ελληνικής μουσικής και του κινηματογράφου. Για μένα όμως είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό! Είναι ο «φίλος» μου που συναντιόμαστε πότε στο σπίτι του και πότε στο σπίτι μου και παίζουμε σκάκι.

Έτσι λοιπόν όταν είδα ότι για την εργασία του σχολείου μπορούσα να γράψω την βιογραφία κάποιου μουσικού τότε σκέφτηκα αμέσως τον Μίμη Πλέσσα. Οι σπουδές του σαν χημικός στην Αμερική, οι μεγάλες του επιτυχίες για ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου όπως το «Θα πω απόψε το φεγγάρι», «Η πρώ τη μας νύχτα», «Τι σου έκανα και πίνεις», «Οι θαλασσιές οι χάντρες», αλλά και οι μουσικές του για τα πρώ τα ελληνικά μιούζικαλ είναι γνωστά σχεδόν σε όλους. Αυτό όμως που θα ήθελα να μάθω και δεν είναι γνωστό είναι πώς ήταν ο Μίμης Πλέσσας σαν παιδί. Πώς ήταν αλήθεια; Έτσι λοιπόν ένα Σάββατο που θα παίζαμε σκάκι, πήρα το μπλοκάκι μου, το στυλό μου και ετοιμάστηκα να λύσω τις απορίες μου!

Η πρώ τη μου ερώτηση ήταν τι άλλο; Μα φυσικά, ποιο ήταν το αγαπημένο του παιχνίδι. Μου απάντησε πως εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο να αγοράσει κανείς παιχνίδια και ότι το αγαπημένο του ήταν το πρώ το του ποδήλατο που του αγόρασαν οι θείοι του όταν ήταν 6

ετώ ν.

**Επόμενη ερώτηση: Ποια ήταν η μεγαλύτερη αταξία του;
Κάποτε ήταν κρυμένος και έπρεπε να πίνει μόνο ένα τσάι την ημέρα.
Η μαμά του κατά λάθος έχυσε το μισό τσάι. Τότε ο μικρός Μίμης Πλέσσας άρχισε να γκρινιάζει πάρα πολύ. Ο μπαμπάς του για να τον τιμωρήσει έχυσε και το υπόλοιπο και του είπε ότι θα έπρεπε να περιμένει το επόμενο απόγευμα για να πει τσάι.**

Και η τρίτη και τελευταία ερώτηση: Τι ήταν αυτό που έκανε περισσότερο όταν ήταν παιδί; Η απάντηση ήταν «ζιζανιές». Μαζί με την μικρή του αδελφή, την Λουκία έκαναν όπως λέει ο ίδιος «ζιζανιές» πειράζοντας τους φίλους τους και διασκεδάζοντας χωρίς να χρειάζεται να ξοδεύουν χρήματα.

Όταν η συνέντευξη μας τελείωσε ξεκινήσαμε το παιχνίδι μας, το σκάκι. Γιατί ο Μίμης Πλέσσας όσο μεγάλος και σπουδαίος κι αν έγινε στη ζωή του δεν άφησε ποτέ το παιδί που κρύβει μέσα του να μεγαλώσει!

ΠΗΓΕΣ: ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ

<http://www.plessas.org/>

[ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ: ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ](#)