



Τα αδέσποτα είναι ζώα που βρίσκονται στους δρόμους και ζητούν τροφή, στέγη και φυσικά φροντίδα και αγάπη. Όλα αυτά για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Βέβαια για εμάς τους ανθρώπους αυτά δεν είναι τίποτα γιατί απλά τα έχουμε... Πιστεύω πως όταν βλέπουμε ένα αδέσποτο ζώο στον δρόμο θα πρέπει να του προσφέρουμε την βοήθεια μας και να του δίνουμε σημασία..Γνωρίζετε ότι στην χώρα μας υπάρχουν χιλιάδες αδέσποτα ζώα που ζουν πεινασμένα και διψασμένα; Και για αυτό φταίμε εμείς και μόνο εμείς ... Γιατί δεν στείρουμε τα ζώα μας ;γιατί δεν τα εμβολιάζουμε; □ γιατί όταν αρρωσταίνει το ζωάκι μας αντί να το πάμε στον κτηνίατρο το δίνουμε από το σπίτι; γιατί κάποιιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα ζώα για το χόμπι τους (κυνήγι) και όταν πια δεν τους είναι χρήσιμα τα αφήνουν στο δρόμο; Αυτό δείχνει □ την ανατροφή μας και το πόσο έχουμε μάθει να φροντίζουμε και να αγαπάμε αυτά τα αθάνατα πλάσματα... Αντί λοιπόν να βοηθάμε στο να λιγοστεύουν εμείς τα πολλαπλασιάζουμε...

Υπάρχουν πολλές φιλοζωικές εταιρίες που μπορούμε να γίνουμε μέλος, μπορούμε να αγκαλιάσουμε ένα αδέσποτο σκυλάκι αντί να πάμε να αγοράσουμε από □ pet shop και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα σας ευγνωμονεί σε όλη του την ζωή με αγάπη και πίστη. Στα σχολεία θα πρέπει να υπάρχει μάθημα που να διδάσκει στα παιδιά να αγαπάνε τα ζώα πως να τα φροντίζουν και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ανθρώπων απέναντι τους. Έχετε αναρωτηθεί πόση αγάπη και πόσα όμορφα συναισθήματα μπορεί να σας προσφέρει ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι; Και αν δεν μπορείτε να το έχετε στο σπίτι σας μπορείτε να προσφέρετε σε αυτά που βρίσκονται αβοήθητα στο δρόμο. Αυτό που

αισθάνομαι όταν βλέπω ένα αδέσποτο είναι λύπη γιατί αυτά είναι στο δρόμο στο κρύο, στη ζέστη χωρίς τροφή και νερό. ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ... ΤΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!!!

Η SUGAR ήρθε στο σπίτι μας στις 23-1-2013 μέσω της Φιλοζωικής Ηρακλείου Κρήτης... ζούσε ένα χρόνο σε κλουβί του κυνοκομείου και πριν στον δρόμο..

ΠΗΓΕΣ:

www.adespota.gr

www.adespoto.com